

Zal het de Here behagen.

In deze brochure zullen wij ons richten om God te behagen, te doen waar Hij genoeg in vindt. Allereerst is het God Zelf die ons verklaard heeft wat Hem behaagde, nl: Dat Hij Zijn Wezen wilde openbaren door Zijn liefde uit te delen. Dit is een groot mysterie, doch als ons hart ervoor geopend is zullen wij veranderen naar diezelfde gezindheid en vrucht voortbrengen. Op vele plaatsen in de Schriften lezen en leren wij wat God behaagt, Hij zegt in Jes. 42: 21 dat Hij er een behagen in heeft ons een grote, heerlijke onderwijzing te geven om tot diezelfde hartsgezindheid te komen. Bij deze onderwijzing nu begint het proces van de hartsgezindheid om Hem te behagen.

Na onze bekering roept de Heilige Geest ons op om anders te denken, niet zoals vroeger aards gericht [vleselijk] maar nu vanuit hemelse perspectieven [geestelijk], om Hem zo te behagen. In de grondtekst [Rom.12:1-2] staat letterlijk dat wij een metamorfose [gedaante verwisseling] moeten ondergaan om vernieuwd te gaan denken. Een mooi voorbeeld daarvan is de gedaante verwisseling van een rups in vlinder. Als rups [oud proces] is dit dier aan de aarde gebonden en beperkt, als zijn gedaante verwisseling heeft plaatsgevonden komt een vlinder [nieuw proces] tevoorschijn, die niet beperkt in de lucht oneindig veel meer mogelijkheden heeft. Zo behoren wij te worden voor God, wij denken niet meer in onze oude lage staat [aards], maar denken in een nieuwe hoge staat [hemels] zoals Hij hemels denkt. Alleen dan denken wij aan het goede, welgevallige en volkomene [Rom.12:2]. Dit is het nieuwe denken dat aan de basis staat van het behagen van God, aan het leven naar Zijn wil.

Dit nieuwe denken nu ontbreekt vaak bij velen die hun leven daadwerkelijk aan God gegeven hebben, zij hebben een bewuste keuze voor God gemaakt doch denken nog steeds wereld gelijkvormig. De oorzaak is vaak onwetendheid en/of ongehoorzaamheid. Onwetendheid komt voort uit gebrek aan kennis van Gods woorden[de Schriften], doch dit kunnen wij verhelpen door het veelvuldig bestuderen van Zijn woorden. Ongehoorzaamheid is een ander verhaal, men kent de voorwaarden die God stelt doch **weigert** deze uit te voeren.

Als wij nieuw denken is Jezus natuur aan het werk in ons [vgl. Joh.15:1-8], vloeien Zijn gedachten en werken uit ons. Dan zoeken wij gelijk Hij de wil van de Vader om Die te behagen en gaan wij Zijn eer zoeken want: een zoon eert zijn vader en een knecht zijn heer [Maleachi 1:6]. Wij leren de Vader kennen en verstaan dat “ De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten[Ps.111:10]. Dit nu is en moet de basis zijn van al ons handelen, dat wij ten allen tijde de vreze [ontzag] des Heren voor ogen hebben. Bij al ons denken en handelen hebben wij een heilig verlangen om Zijn wil te doen, niet onze wil die onvolkomen is, maar Zijn volkomen wil. Als wij Zijn volkomen wil doen dan zal daar Zijn rust en vrede zijn, immers Hij is de Rust en Hij is de Vrede.

Echter let op: Als wij zoeken om God volkomen te behagen, dan zal daar eveneens de verzoeker komen met andere gedachten zelfs vrome om ons te verzoeken dit niet te doen. Ons enig effectieve wapen en toevlucht is dan het geschreven woord van God en dat te proclameren, nl : Er staat geschreven satan, waarop de verzoeker zal moeten wijken.

Laat daarom bij alles wat wij moeten doen deze overdenking ons hart volmaken en leidraad zijn:

Zal het de Here behagen ?

N.B. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in een lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest gehoorzaam. Col. 3:15

Voor informatie : J.E. de Graav
Herman Heijermanshof 124
2273 TM Voorburg

T . 070-3694637
M . 06-51414888
E . info@tweezulleneenzijn.com

