

Wanneer de Here spreekt.

Wanneer God spreekt gebeurt er iets, nieuwe dingen vinden plaats, dorheid verdwijnt en wordt vervangen door nieuw leven, ja door het Leven zelf.

Ja, wanneer God spreekt maakt Hij ons bekend wat Hij gaat doen en Zijn raadsbesluit verkondigt Hij ons. [Jes.43:19]

Het is daarom van belang dat wij stil zijn en leren te luisteren, want in het begin zijn wij als de jonge Samuel en hebben geen kennis van de Here, maar gaandeweg leren wij Zijn stem verstaan en te zeggen: **Spreek Here, want Uw knecht hoort.**[1 Sam.3:10]

Hij verkondigt dan Zijn raad om ons te vertellen wat Hij gaat doen en nodigt ons uit hieraan deel te hebben, daar het Gods verlangen is Zijn heilsplan met en door ons ten uitvoer te brengen, van den beginne is dit zo geweest en dit zal altijd zo blijven.

Hij heeft Zijn raadsbesluit verkondigd aan Abraham, Mozes, Samuel en vele anderen en nu wil Hij Zijn raadsbesluit bekend maken aan wie Hem vrezen [Ps.25:14] om Zijn wil te doen.

God zoekt mannen en vrouwen die zeggen: **Spreek Here want Uw knecht hoort**, en daarna vervolgen: **Hier ben ik om Uw wil te doen** [Ps.40:9].

Hebreeën 1:1 zegt dat God eertijds op vele wijzen tot ons gesproken heeft door de profeten en daarna in de Zoon. Nu wil Hij Zijn raadsbesluit verder uitvoeren door de zonen Gods, daar heel de schepping met reikhalzend verlangen er naar uitziet om bevrijd te worden.[Rom.8:19]

Deze zonen zijn zij die met heel hun geest,ziel en lichaam zeggen: **Hier ben ik om Uw wil, o God, te doen** [Hebr.10:7], zij hebben de gezindheid van de Zoon en volgen het Lam waar Hij heengaat [Op.14:4]. In hen is de Christus centraal en wordt het Koninkrijk Gods geopenbaard [Luc.17:21], God zoekt zulke.

Laten wij ter illustratie kijken naar de geschiedenis van de opwekking van Lazarus in Joh.11.

Lazarus is gestorven en al 4 dagen in het graf wanneer Jezus daar komt, God dankt dat Hij Zijn gebed verhoord heeft opdat Lazarus zal leven, en Jezus de woorden uitspreekt: **Lazarus, kom naar buiten.**

Terstond komt het Leven in Lazarus en komt hij naar buiten als gevolg van de dankzegging van Jezus: **Vader, Ik dank U, dat Gij Mij verhoord hebt.**

Wanneer God spreekt gebeurt er altijd iets, leven komt tevoorschijn, de schepping vernieuwt.

Het is echter Gods verlangen de schepping geheel te vernieuwen, Hij zoekt kanalen waardoor Hij kan spreken. Hij wil, nee Hij gaat Zijn schepping vernieuwen, Hij zoekt medewerkers die zeggen:

Spreek Here, want Uw knecht hoort.

Hij heeft eertijds gesproken, Hij verlangt ernaar en het is Zijn wil nu door ons te spreken, laten wij daarom zeggen: **Spreek Here, want Uw knecht hoort.**

N.B. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in een lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest gehoorzaam. Col. 3:15

Voor informatie: J.E. de Graav .
Herman Heijermanshof 124
2273 TM Voorburg

T. 070-3694637 M. 06-51414888
E. info@tweezulleneenzijn.com