

Het verstaan van Gods stem

Het verstaan van Gods stem is in de praktijk **kinderlijk** eenvoudig en minder ingewikkeld dan wij ons als volwassenen in de regel voorstellen. Ook hierin geldt dat wij dit **alles** in een **eenvoudig** kinderlijk geloof mogen ontvangen. Elke gave van God mogen wij eenvoudig als een kind ontvangen, als wij Hem aangenomen hebben als onze hemelse Vader.

Hieronder volgt een voorbeeld van het spreken van God overgenomen uit eigen ervaring en bewerkt voor gebruik van wie hongeren naar een diepe[re] relatie met Hem.

Zo spreekt de Here mijn zoon, jij bent op een kruispunt gekomen en als jij niet weet welke kant jij op moet gaan, dan zeg Ik jou nu dat Ik de Weg ben en als jij jouw vertrouwen stelt op Mij dan zal jij weten welke richting jij uitgaat, dan zal jij ook die weg bewandelen, dan zal daar een stem zijn: "Dit is de weg, wandelt daarop ". Jesaja 30:21. Lees Jesaja 30:18-21.

Mijn zoon/dochter jij moet meer met Mij raadplegen, want Ik ben de enige waarachtige Stem boven alle andere stemmen uit, en als jij gewoonweg de dingen Mij voorlegt en uitpraat met Mij, dan zal Ik jou van antwoord dienen, want Ik ben een God Die antwoordt op de vragen van Mijn kinderen en daarom zal jij met alle vrijmoedigheid tot Mij komen. Niets mag je terughouden om het te doen tot Mij te komen, want Ik ben een liefdevolle Vader mijn zoon/dochter en Ik maak geen verwijten beslist en zeker niet, want Ik omgeef jou met Mijn heilrijke rechterhand en daarom zal jij gebruik maken van Mij. Mijn zoon/dochter het antwoord is in Mij en als jij doet hetgeen Ik jou persoonlijk zeg door middel van dit getuigenis/woord dan zal jij zeer gezegend zijn, spreekt de Here.

Voorts spoort het woord uit Ps.25:14 ons aan een vertrouwelijke omgang met God te hebben :

Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend. NBG '51

Laten wij ons daarom uitstrekken om een dagelijkse vertrouwelijke omgang met God te hebben en kinderlijk eenvoudig **alles** aan Hem voor te leggen en van Hem te verwachten, denkt daarbij aan de woorden die Jezus ons gegeven heeft in Matteus 7:7-11.

Bid en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder , die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om een brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven?

Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden.

Aan te bevelen lectuur aangaande dit onderwerp:

De stem des Heren van Bakht Singh

ISBN 90 700 48 140 Stichting Literatuur Evangelisatie 1562 AL Krommenie.

Leiding van dag tot dag van Paul E. Little ISBN 90 6353 305 5 Uitgeverij Medema

Vrees de Heer van John Bevere ISBN 9789075226201 [**aanbevolen**] Uitg. Bread of Life

Vertrouwelijke omgang met God van Joy Dawson [niet meer nieuw te verkrijgen]

Is that really You, God? Loren Cunningham ISBN 0-310-60712-4 Chosen Books

N.B. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in een lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest gehoorzaam. Col.3:15

Voor informatie:

J.E. de Graaf

Herman Heijermanshof 124

2273 TM Voorburg

T. 070-3694637 M. 06-51414888

E. info@tweezulleneenzijn.com

