

## Geven naar het hart van God

Deze korte brochure is bestemd voor hen die God liefhebben en deel willen hebben aan Zijn werk door te geven voor dit werk des Heren.

Allereerst: God heeft ons allen zo liefgehad dat Hij het allerbeste heeft gegeven nl. Zijn Zoon [Joh.3:16], in Hem hebben wij de verlossing en het heil.

Hij heeft ons van "St. Twee zullen Een zijn" in navolging daarop geroepen en op het hart gelegd deel te hebben aan Zijn werk door gebroken huwelijken en relaties te herstellen naar Zijn verordeningen.

Naar Jes. 61:1,2 heeft Hij ons gezalft om herstel en heling te brengen aan nederigen en verbrokenen van hart, in hun nood door middel van de Schriften, voorbede en daadwerkelijke hulp.

Het werk behoort de Here toe en Hij zorgt op Zijn wijze voor Zijn werk. Hij heeft ons geleerd nooit te bedelen of geld te vragen voor diensten, maar uitsluitend te bidden en te geloven dat Hij zal voorzien en Zijn werk in stand zal houden door mensen te bewegen voor Zijn werk te geven.

Want het evangelie is gratis: Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet [Math.10:8].

Als u voor het werk des Heren wil geven vraag Hem wat u mag geven en doen, doe wat Hij u ingeeft of wat uw hart u ingeeft met vreugde en God zal u zegenen, want Hij heeft de blijmoedige gever lief.

**Nogmaals**, u bent **niet** verplicht te geven, u mag geven en zo deel hebben aan Zijn werk.

Verder is het onze bede voor u dat God u zal zegenen naar de priesterlijke zegen in Num.6:24-26.

*De Here zegene u en behoede u,*

*de Here doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;*

*de Here verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.*

N.B. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in een lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. Col. 3:15

Daar wij weten door God geroepen te zijn om Zijn werk door ons heen uit te voeren, vertrouwen wij erop dat Hij zal voorzien om Zijn werk in stand te houden.

Onze gegevens zijn : " Stichting Twee zullen Een zijn " .