

## De zegen van gehoorzaamheid.

De betekenis van zegen is heel eenvoudig: Hij is nl. gegeven tot nut of hulp voor degene die hem ontvangt. De gever ervan is genadig en rijk aan goedertierenheid, de ontvanger ontvankelijk en dankbaar. In vroegere tijden achtte men de[ouderlijke]zegen onmisbaar, dit zien wij o.a. in [Gen.27] waar Isaak zijn vaderlijke zegen geeft voor hij sterft. Voordat God verordeningen gaf door de wet [Deut.28] betreffende de zegen en vloek, had Hij dit eerder al in het hart van de mens gelegd.

In de Schriften hebben wij een goed voorbeeld van gehoorzaamheid uit het leven van Abram. Abram nu leerde God gehoorzamen door het geloof toen Deze zich aan hem bekend maakte als Allerhoogste. God zei: Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen, uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn [Gen.12:2]. Na 10 jaar verscheen God weer aan Abram, deed hem de belofte dat zijn lijfelijke zoon zijn erfgenaam zou zijn, Abram geloofde God en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid [Gen.15:6]. Sarai geloofde niet een zoon te baren, gaf haar slavin aan Abram als vrouw en zo deelde Abram in het ongeloof van zijn vrouw. Hierdoor zweeg God 13 [getal der rebellie] jaar, doch gedacht Zijn onberouwlijke belofte aan Abram om hem een lijfelijke zoon uit Sarai te geven. Toen Abram 99 jaar was verscheen God hem weer en zei: Ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk[Gen.17:1], **IK** zal u uitermate talrijk maken. Abram's naam [verheven vader] veranderde Hij in Abraham [vader van vele volken].God veranderde Sarai's naam in Sara [vorstin].**IK** zal haar zegenen, ook zal **IK** u uit haar een zoon schenken zodat zij tot volken worden zal, koningen van volken zullen uit haar voortkomen. Onvoorwaardelijke beloften. Abraham lachte verwonderlijk, dit was meer dan hij verdiend had. Hierna verschijnt God hem weer, bevestigt Zijn belofte dat Sara een zoon zal baren. Sara lacht, maar : Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn?? De zoon die zij baart heet Isaak [gelach], een belachelijke zaak in ieders oog die niet geestelijk is.

God beproeft Abrahams geloof, Isaak is de liefde van Abrahams hart. Hij zegt hem Isaak te offeren teneinde te zien wie de eerste plaats in zijn hart inneemt, zou God Zijn woord en belofte te niet doen, of ?? Hij gaat op reis en zijn hart is bezwaard, overdenkt twee dagen dat God hem gezegd heeft Isaak te offeren. Hij overweegt dat God bij machte is Isaak, zelfs als hij geofferd is, uit de dood terug te geven. Op de derde dag 's ochtends heeft hij de overwinning en zegt tot zijn knechten: wanneer ik en de jongen hebben aanbeden, zullen **wij** tot u terugkeren. Ja, hij zegt weloverwogen: **Wij**. Geloof!! Hij gaat met Isaak de berg op, met brandhout maar geen offerdier. Isaak vraagt zijn vader: Vader, hier is vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer?? Abraham zegt: God zal Zichzelf voorzien van een lam ter brandoffer. Zo gingen zij tezamen, Isaak afwachting, Abraham verwachting. Op de berg is geen lam, Abraham beseft dat hij Isaak moet offeren, bindt hem vast en neemt zijn mes. Op het laatste moment roept God van de hemel en zegt hem: Abraham, strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want **nu** weet Ik dat gij godvrezend zijt en Mij uw geliefde niet onthouden hebt. Omdat gij dit gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt, zal Ik u rijkelijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken....., **omdat gij naar Mijn stem gehoord hebt**. [Gen.22:16-18]

Dit is een waardevolle les voor ons allen. Hier gaat het om: volkomen gehoorzaamheid. Dat is niet slaafs gehoorzamen, want een slaaf heeft geen keus, maar weloverwogen besluiten gehoorzaam te zijn, wetende dat Hij niets onmogelijks van ons vraagt. Laten wij niet ongehoorzaam zijn als Saul, die brandoffers en slachtoffers wilde brengen i.p.v. gehoorzamen aan Gods stem. Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen. Voorwaar, weerspanning is zonde der toverij en ongezegelijkheid is afgoderij en dienen van terafim. 1 Sam 15:22,23.

Laten wij gelijk Abraham zijn die een vriend van God genoemd werd, God kende hem in alles [Gen.18:17-19] en gebruikte hem en zijn nageslacht om de aarde te zegenen om Zijnentwil.

N.B. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in een lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. Col. 3:15

Voor informatie: J.E. de Graav  
Herman Heijermanshof 124  
2273 TM Voorburg

T. 070-3694637 M. 06-51414888  
E. [info@tweezulleneenzijn.com](mailto:info@tweezulleneenzijn.com)