

De verhoring van ons gebed.

In deze jachtige tijd waarin wij leven zien wij dat velen erop gebrand zijn, dat hun wil gedaan en hun eisen vervuld worden. Dit gegeven behoort bij hen die op God vertrouwen en hun leven aan Hem overgegeven hebben niet zo te zijn. Echter, zij hebben ook verlangens maar die horen in overeenstemming met Gods wil voor hen te zijn.

Hoe bereiken wij dat onze verlangens en behoeften vervuld worden door God? Hij kent al onze noden en verlangens en kan ze zo voor ons vervullen, doch Hij wil dat wij met al onze noden en verlangens tot Hem komen en ze bekend maken door het gebed.

Hij is een liefhebbende Vader en wil gevraagd worden, Hij verlangt naar relatie met Zijn kinderen en vanuit die relatie zal Hij ons geven wat wij nodig hebben.

Kijken wij naar wat het gebed is, dan is het gebed niets anders dan een verdiept gesprek met God waarin wij allereerst Hem vertellen dat wij van Hem houden en Hij ons kostbaar is. Vanuit dit gegeven alleen zou God ons alles schenken waar wij om bidden, daar wij eerst Zijn Koninkrijk zoeken en dan zullen alle andere dingen ons geschonken worden [Math. 6:33]. Wij moeten eerst Zijn Koninkrijk en gerechtigheid zoeken en leren bidden naar Zijn wil, maar hoe leren wij bidden naar Zijn wil?

Daarvoor moeten wij de Schriften bestuderen, want hierin is ons volkomen geopenbaard wat Gods wil is en hoe wij deze kunnen uitvoeren.

In het evangelie van Johannes staat veel aangaande het gebed, Jezus vertelt ons in Joh. 14:13 : Indien gij iets vraagt in Mijn naam, Ik zal het doen opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Verder zegt Hij in Joh. 16: 23,24 : Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in Mijn naam. Tot nu toe hebt gij niet om iets gebeden in Mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

De climax komt echter in Joh. 15:7 : indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven vraagt **wat gij maar wilt** en het zal u geworden. Dit is nogal wat: vraagt wat gij maar wilt en het zal u gegeven worden, dus wij kunnen ongelimiteerd vragen en krijgen dan alles waar wij om vragen!!!

Nee, er zijn voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden zullen wij nader bekijken opdat wij allen de blijdschap zullen kennen dat onze gebeden gehoord en verhoord worden door onze Hemelse Vader.

De voorwaarde voor een verhoord gebed vinden wij in Joh. 15:7, die zegt: Indien [voorwaarde] wij in Hem blijven en Mijn woorden in u blijven. Het antwoord op een verhoord gebed ligt dus in "het blijven in Hem" [Jezus Christus]. Hij maakt ons dit een paar regels terug duidelijk door de gelijkenis van de ware wijnstok. Hij zegt: Ik ben de ware wijnstok en Mijn Vader is de Landman. Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij opdat zij meer vrucht drage. Gij zijt nu rein om het woord dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u.

Als wij Jezus in ons hart toegelaten en God als onze Vader aangenomen hebben, zijn wij rein en is Jezus in ons. [feit]. Onze opdracht is nu om in Hem te blijven.

Als Jezus in ons is, dan doet Hij het werk in ons [zie Gal. 2:20], niet meer mijn ik leeft maar Christus leeft in mij en doet Zijn werk in en door mij heen. Hij is aan het werk en Zijn levenbrengende sappen vloeien door ons heen en brengen vrucht voort. Het doel van alles wat God geschapen heeft is vrucht dragen, niet zelfzuchtig leven maar leven voortbrengen zoals Hij leven heeft voortgebracht en dit nog voortdurend doet.

Als wij willen uitdelen [vrucht dragen] zullen wij eerst moeten ontvangen, wij bidden dan naar Gods wil om uit te delen en maken ons geen zorgen over wat wijzelf zullen eten, drinken of ons kleden [Math. 6:31-33]. God weet dat wij deze zaken behoeven. Wij moeten allereerst Zijn Koninkrijk en gerechtigheid zoeken en dan worden al onze andere behoeften ons geschonken [feit]. Dit is heerlijk leven, nooit meer bezorgd te zijn over de dagelijkse beslommeringen. In vers 26 zegt Jezus: ziet naar de vogelen des hemels, zij zaaien en maaien niet en toch voedt God hen, gaan wij hen niet verre te boven? Dit is een teken voor ons om eerst Gods Koninkrijk van gerechtigheid te zoeken, Hem te vragen niet voor onszelf maar om vrucht te dragen voor onze medemens, immers als wij rechtvaardig leven krijgen wij automatisch wat wij nodig hebben zonder te vragen.

Laten wij nu kijken naar het gebed van Jezus in Joh.11:41,42 waar Hij zegt: Vader, Ik dank U dat Gij Mij verhoord hebt [feit]. Zelf wist Ik dat Gij Mij **altijd** verhoort, maar omwille van de schare heb Ik gesproken opdat zij geloven, dat Gij Mij gezonden hebt. Als wij deze verklaring vleselijk beredeneren zeggen wij: pure hoogmoed. Hier is echter geen sprake van hoogmoed maar van volkomen vertrouwen en kennen van God als Liefhebbende Vader Die weet wat Zijn kind nodig heeft en die als zodanig de Vader ook vraagt en krijgt. Dit is bidden naar Gods wil, weten wat Hij wil en dan zo handelen dat God dit ook uitvoert door hem /haar heen. Dit is uitiem vrucht dragen.

Laten wij bidden naar Zijn wil en zo Hem welgevallig zijn, Hij kan en zal ons niet weigeren te geven wat wij voor onze medemens nodig hebben. Dit is vragen en leven naar Zijn hart, Zijn natuur in ons aan het werk die maar een verlangen heeft nl: zichzelf uitdelen in de ander.

Dat wij dagelijks de boodschap van Lucas 11: 1-13 mogen uitvoeren, waar Jezus Zijn discipelen leert bidden met dit voorbeeld van een man die een vriend heeft en te middernacht tot hem komt om drie broden te lenen om een andere vriend voor te zetten als voedsel. Hij die binnen was zou zeggen, val mij niet lastig, de deur is gesloten, ik ben al in bed en kan niet opstaan om ze u te geven. Jezus gaat verder en zegt: zelfs al zou hij niet opstaan en ze geven, omdat hij zijn vriend was, om zijn onbeschaamdheid zou hij opstaan en hem geven, **zoveel** hij nodig heeft. Daarom moeten wij te allen tijde de Vader vragen om goede dingen voor onze vrienden[medemensen] om hen voor te zetten.

Laten wij daarom onbaatzuchtig God zoeken en bidden naar Zijn wil om anderen zo te zegenen en dat de Vader in ons verblijd is. Veel zegen hierop toegewenst.

N.B. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in een lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. Col. 3:15

Voor informatie:

J.E. de Graav

Herman Heijermanshof 124

2273 TM Voorburg

T. 070-3694637

E. info@tweezulleneenzijn.com

M.06-51414888