

Blijven in Hem

Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven vraagt wat gij maar wilt en het zal u geworden [Joh.15:7]. U vraagt zich af: ik bid al zo lang voor een zaak, vraag het goede, het is naar Gods belofte en dus een voldongen feit, maar waarom gebeurt het dan niet?

Ja het is Gods belofte, echter slechts dat gedeelte waarop wij willen pleiten en dat ook nog in onze [eigen]wijsheid. Gods wijsheid gaat veel dieper en omvat meer dan wij op dat moment beseffen.

De uitkomst van de belofte hoort erbij en die is: **Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn**[vs.8]. Het is Gods bedoeling dat ons vragen vrucht zal voortbrengen, wij navolgers van Jezus worden en Hem verheerlijken. Wij zien dat ons vragen, ons handelen nauwkeurig samen moet gaan met: **blijven in Hem**.

Blijven in Hem is geen populaire boodschap heden ten dage, want blijven in Hem houdt ook in sterven met Hem. Sterven aan je eigen ik, dagelijks gekruisigd worden zoals Hij gekruisigd werd.

Soms letterlijk, maar meestal figuurlijk door hen die zich antichristelijk gedragen. Daarom zal blijven in Hem een weloverwogen zaak van het hart moeten zijn. Blijven in Hem houdt in dagelijks net zo te wandelen zoals Hij deed [1Joh.2:6], dat is volkomen door de Geest geleid worden [Joh.4:4], de werken Gods worden gedaan [Joh.4:41,42;11:44], dit is uitiem vrucht dragen. Wanneer blijven wij in Hem? Wanneer de Heilige Geest in ons is !!

Wanneer de Heilige Geest komt is Hij onze kracht. Is Hij dan niet gekomen, want wij zien zo weinig kracht heden ten dage? Natuurlijk is Hij gekomen[Hand.2:4]. Hij is gekomen voor wie de ure **nu** is, voor sommigen echter moet de ure nog **komen** [Joh.4:23]. De Heilige Geest is juist gekomen opdat:

Hij de wereld zal overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel [Joh.16:8].

Zeker, wij praten graag over zonde, gerechtigheid en oordeel aangaande de ander, maar begint het oordeel niet bij het huis Gods? [1Petr.4:17] Daar ligt net de kneep, want als wij volkomen beoordeeld zijn en elke ongerechtigheid door het bloed van het Lam verzoend is, dan is daar onze Kracht. Dan zal daar een manifestatie van de Heilige Geest zijn [Hand.2:37-41], dan maken wij opwekking mee en die begint bij onszelf, dan wordt de Vader verheerlijkt, dan: **blijven wij in Hem, gelijk Hij in ons blijft [Joh.15:3].**

In blijven in Hem is een van de grootste geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen verborgen, Jezus geeft het zo mooi weer als Hij Zichzelf vergelijkt met de wijnstok en zijn Vader als landman. Wij zijn in Hem als ranken, de sappen die door de wijnstok en de ranken vloeien, die geven vrucht. De ranken kunnen **niets** voortbrengen zonder de wijnstok, daarom zegt Hij: wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen [Joh.15:5]. Het is dus noodzakelijk in Hem te blijven, opdat Hij zijn werk door ons heen kan doen, alleen zo kunnen wij veel vrucht dragen en wordt de Vader verheerlijkt, daarom:

Blijf in Hem, gelijk Hij in ons blijft, opdat wij veel vrucht dragen en hierdoor de Vader verheerlijkt wordt.

N.B. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in een lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. Col. 3:15

Voor informatie: J.E. de Graav
Herman Heijermanshof 124
2273 TM Voorburg

T. 070-3694637 M. 06-51414888
E. info@tweezulleneenzijn.com