

Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken!

Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is: het goede, welgevallige en volkomene.

Deze zinnen uit Romeinen 12, vers 1,2 zijn een aansporing, neen veel meer een opdracht van God aan hen die hun leven volkomen aan Hem overgegeven hebben en door de wedergeboorte deel aan Hem verkregen hebben. Deze woorden waren gericht tot de gemeente te Rome, nodig voor hen maar ook voor ons want de Schriften zeggen dat alle woorden Gods opgetekend zijn tot voorbeeld voor ons. Wij kijken wat God wil n.l. dat wij het goede, welgevallige en volkomene nastreven. In vers 1 vermaant en spoort de Heilige Geest ons aan bij monde van Paulus, ons lichaam aan God te geven als een levend offer voor wat Hij voor ons gedaan heeft. Jezus Christus heeft Zichzelf als offerlam gegeven voor onze zonden en roept ons op in Zijn spoor te wandelen, want dat betekent christen zijn. Niet voor jezelf leven, eerst voor God en dan voor die ander die jou misschien niet zo ligt. Dat vraagt wat van jou: volkomen overgave aan Zijn wil wat best moeilijk is, maar beslist uit te voeren in Zijn kracht. De Heilige Geest gaat verder en zegt: dit is uw redelijke eredienst, m.a.w. wij zijn het verplicht.

Het lijkt hard, maar is fair want Jezus heeft Zijn leven gegeven voor ons, maar nu wij om ook vrucht voort te brengen want daar draait het om bij God, dat er vrucht gedragen wordt. Wij die wedergeboren zijn en God hebben aangenomen als onze Hemelse Vader zijn de eerste vrucht van Jezus Christus. Nu vraagt Hij ons om vrucht te dragen, echter niet wij kunnen dat doen maar Hij, de Christus in ons als wij Hem de ruimte geven Zijn Leven in ons uit te leven [Gal.2:20].

Vers 2 zegt ons niet wereldgelijkvormig te zijn, d.w.z. in onze oude vleselijke natuur te blijven, want dat heeft beperkingen en voert zelfs tot de geestelijke dood. Nee, wij moeten opnieuw gevormd worden door compleet nieuw te gaan denken.

In plaats van wereldgelijkvormig moeten wij hemelsgericht gaan denken, dan pas ontdekken wij de wil van God die bestaat uit: het goede, welgevallige en volkomene. Alleen zo zullen wij vrucht dragen, meer op Jezus gaan lijken in ons handelen en zullen wij toenemen in genade bij God en mensen, opdat de wereld door ons heen beïnvloed en veranderd zal worden.

Wij kijken naar de betekenis van het woord hervormd en vernieuwing in de Griekse grondtekst en verduidelijken dat met een alledaags voorbeeld uit de natuur.

Het Grieks gebruikt voor hervormen de term: metamorpho-oo, wat betekent: van gedaante veranderen. Met andere woorden een metamorfose [gedaante verwisseling] ondergaan. In de natuur zien wij een praktisch voorbeeld van een gedaante verwisseling bij de vlinder. De vlinder wordt als rups geboren, leeft heel gebonden op een plaats en eet alleen. Als hij genoeg gegeten heeft spint hij een cocon en daar binnen voltrekt zich het proces van zijn gedaante verwisseling tot een vlinder. Als zijn tijd gekomen is gaat de cocon open, ontvouwen zijn vleugels, worden stevig en doet hij energie op om aan zijn uiteindelijke levensdoel te beginnen.

De rups was beperkt en aards gebonden, de vlinder echter is onbeperkt in zijn doen en laten want hij heeft vleugels ontwikkeld die hem niet meer aards gebonden houden, maar hemelsgericht doen zijn. In plaats van een beperkt gezicht heeft hij nu een wijds overzicht, is in de ruimte gekomen en kan meer genieten. Zo moet het ook voor ons zijn, wij moeten niet meer aards denken, want wij hebben Hem aangenomen en moeten nu hemels denken. Want daar is ruimte, daar is het uitzicht wijds en het perspectief van ons leven met Hem oneindig.

Wij bekijken nu het Griekse woord *ana'kainosis*, wat vertaald is met vernieuwing. Het woord wordt gevormd door 2 delen: *ana* en *kainos*, wat betekent "door" en "een nieuwe vorm". Wij moeten een nieuwe vorm van denken gaan aannemen, God zegt in Jes.55:8,9 : Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, uw wegen zijn niet Mijn wegen. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten. Laten wij daarom vernieuwd gaan denken, het nieuwe denken van Christus in ons de ruimte geven en zo tot Gods doel met ons komen.

Als wij werkelijk navolgers van Jezus willen zijn en Christus in ons de ruimte geven, dan worden wij ook letterlijk opnieuw gevormd en straalt de Christus vanuit ons. Ik wil u daarom een voorbeeld geven vanuit de Schriften van het nieuwe leven in Christus, door het leven van Stefanus [gekroonde]. In Hand. 6:5 wordt van Stefanus gesproken als een man vol van geloof en Heilige Geest, de tegenstanders begonnen met hem te redetwisten doch konden de wijsheid en de Geest waardoor hij sprak niet weerstaan. Zij sleepten hem voor de rechtbank met valse beschuldigingen om hem te veroordelen, maar allen die in de Raad zitting hadden zagen toen zij hem aanstaarden zijn gelaat als die van een engel. Inderdaad zij zagen het gelaat van de Engel des Heren [Jezus Christus] die bewogen was met hen die vol haat en boosheid waren, en Die Zichzelf ook voor hen als Offer gegeven had. Mogen wij allen worden en zijn gelijk Stefanus, die werkelijk een gedaante verwisseling ondergaan had en volkomen vernieuwd was in zijn denken en wezen.

Aanbevolen lectuur: Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Larry Christenson. ISBN 906067233X

N.B. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in een lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. Col. 3:15

Voor informatie : J. E. de Graav
Herman Heijermanshof 124
2273 TM Voorburg

T. 070-3694637 M. 06-51414888
E. info@tweezulleneenzijn.com

