

Wijze overdenkingen.

Crisis betekent “ Kruispunt ”, niet “ Eindpunt “.

Werkelijk groot is hij/ zij die niet zwicht voor de klein[zielig]heid van anderen.

De weg naar blijvend geluk is de weg van vergeving, verzoening, van heel maken van deze wereld door het werk van Jezus Christus.

Wie gerechtvaardigd is, heeft de keus tussen het wandelen op een hoge weg of een lage weg, zich uit te strekken naar de hoogten en diepten van heiligheid.... of mee te gaan in een lagere orde van het christelijk leven. John Wesley.

Zonde verwoest het leven, het Leven heeft de zonde overwonnen.

Nederigheid is minder aan jezelf denken, niet minder van jezelf denken. C.S. Lewis.

Drie gouden aanbevelingen die uw leven blijvend zullen verrijken:
Eert God met alles wat u doet of zegt.
Gedraagt uzelf liefdevol ten opzichte van uw medemens.
Doe uw werk met vreugde.

Wie voor alles wil openstaan, krijgt veel onzin binnen.

Sta jij op de plaats die de Here je gegeven heeft ? Op de plaats, waar Hij jou gesteld heeft ? Alleen daar zal Hij een Hulp en Schild voor je zijn.
Alleen daar zal je vrucht voortbrengen, waar je Zijn wil doet.

Problemen, moeilijkheden en verzoekingingen zijn als een magneet. Of ze stoten ons van God af, of ze trekken ons nader tot Hem.

Geloof vermag nooit teveel.

Wij moeten afrekenen met alles wat niet uit God is, anders rekent het met ons af.

Christus is mijn levensadem, ik adem Hem in en adem Hem uit.

Voor een ieder blijven God's woorden vreemd, behalve voor hij/zij die ze van God Zelf verneemt. Martinus Nyhoff.

Onze moeilijkheden zijn God's mogelijkheden. Des mensen verlegenheid is God's gelegenheid.

Hoogmoed is de moeder van alle zonden, nederigheid de vader van alle deugden.

Zonde is nooit goedkoop.

De Liefde zoekt het conflict niet, doch schuwt de confrontatie ook niet.

Wie zijn/haar vrouw/man eert, sticht zichzelf.

“ Gehoorzaamheid. Het gaat er niet om dat je belangrijk bent, maar om het doen van Zijn wil. Dan krijgt je leven betekenis en kun je de wereld om je heen vanuit Hem beïnvloeden”.

Gehoorzamen is niet moeilijk, het is eenvoudigweg “ Doen ”.

