

Wachten op God

In Zijn goddelijk raadsbesluit heeft God voor alle dingen een tijd bepaald, Prediker vertelt ons dat er een tijd is om te baren, een tijd om te planten, een tijd om lief te hebben, een tijd om te genieten, kortom alles heeft zijn eigen tijd.

Er is voor elke zaak en voor elk werk een bestemde tijd [Pred.3:17]

Als de dingen niet op de voor hen bestemde tijd plaats vinden, dan lopen wij ze of mis of zij brengen niet het beoogde voort, het is daarom zaak te wachten tot de daartoe bestemde tijd.

Wij allen hebben echter van nature moeite met wachten, ook de geestelijke mens [die een nieuwe schepping is in Christus Jezus], maar alles is te leren.

Als wij moeten wachten op de Here lopen wij gevaar dat wij ongeduldig worden, en of niet doen wat God wil, of wij gaan Hem een handje helpen.

In de geschiedenis van koning Saul zien wij dat hij ongeduldig is, Gods wil niet uitvoert [1Sam.13:8,9] en daardoor uiteindelijk zijn doel mist. Dit is een waarschuwing voor ons.

Bij de geschiedenis van Abram zien wij doordat Abram en Sarai niet op de tijd van God wachten aangaande de zoon der belofte, er een zoon naar het vlees verwekt wordt, wat veel strijd opleverde, en oplevert tot op heden. Ook dit is ons ter waarschuwing.

Laten wij echter kijken naar de geschiedenis van Jozef en ervan leren te wachten op God, ook al zijn de omstandigheden zwaar. God had een doel met Jozef, nl. om door hem Zijn volk te redden en Zijn plan uit te voeren, maar hij moest nog vele jaren wachten op de belofte.

Zijn geloof werd zwaar beproefd in de put, aan het hof en tenslotte in de gevangenis, na 11 jaar leek het dat de tijd aangebroken was, doch er werden nog 2 jaar aan toegevoegd om hem te vervolmaken, totdat het Gods tijd was.[Ps.105:16-22]

Jozef ruilde de kerker voor een kroon, omdat hij wachtte op God. Dit is ons grote voorbeeld.

God heeft een doel voor allen, opdat niemand verloren ga[Joh.3:16], Hij heeft voor ieder een werk opdat wij mogen wandelen in de werken die Hij eertijds voor ons bereid heeft.[Ef.2:10]

Laten wij ons daarom uitstrekken naar het doel van God met ons leven en daarbij wachten op Hem, Hij vormt ons in deze periode en maakt ons bekwaam. Dit vraagt van ons geen passieve houding, doch juist een houding van actief geloof wetende dat Hij die een goed werk in ons begonnen is dit ook zal voleindigen.[Fil.1:6]

Wachten is noodzakelijk omdat gelijk een vruchtboom wanneer die geplant wordt, hij ook niet gelijk vrucht draagt, maar eerst zon en regen nodig heeft om te groeien en daarna vrucht te dragen. Ook wij moeten wachten opdat de vrucht van de Liefde in ons volgroeid, zoet en dus geschikt is, onrijpe vrucht is niet geschikt. Laten wij dus wachten op God, bedenken dat:

Wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen maar worden niet moede; zij wandelen maar worden niet mat.[Jes.40:31]

N.B. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in een lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest gehoorzaam. Col. 3:15

Voor informatie: J.E. de Graav.
Herman Heijermanshof 124
2273 TM Voorburg

T. 070-3694637 M. 06-51414888
E. info@tweezulleneenzijn.com