

## Omdat Christus vergeeft

*Gij nu zult tot hen zeggen: Zo zegt de Here: zal men vallen en niet weer opstaan?[Jer. 8:4]*

Als iemand valt, staat hij instinctief weer op. Als wij uit de juiste koers geraken, sturen wij het schip weer bij, en als ik met mijn auto op de linker weghelft kom koers ik onmiddellijk op de rechter weghelft terug om ongelukken te voorkomen. Merkwaardigerwijs volgen de meeste mensen deze gedragslijn niet meer wanneer het gaat om hun geestelijk welzijn. Daar kunnen wij ver uit de koers raken of aan de verkeerde kant van de weg terechtkomen, zodat een fatale botsing onvermijdelijk wordt zonder dat wij er ons iets van aantrekken of het zelfs merken.

In de Schriften vinden wij een voorbeeld dat geschreven staat in Jer. 8:4-7: Gij nu zult tot hen zeggen: Zo zegt de Here: **Zal men vallen en niet weer opstaan, of zich afkeren en niet weer omkeren?**

Waarom is dan dit volk: de Afkerige, en Jeruzalem: Bestendige Afkerigheid? Zij houden vast aan bedriegerij, zij weigeren zich te bekeren. Ik heb toegeluisterd en gehoord: zij spreken wat niet recht is, niemand heeft berouw over zijn boosheid, dat hij zou zeggen: Wat heb ik gedaan? Dravende keren allen zich af, gelijk een paard dat zich stort in de strijd. Zelfs de ooievaar aan de hemel kent zijn vaste tijden en tortelduif en zwaluw nemen de tijd van hun komst in acht, maar Mijn volk kent het recht des Heren niet.

Kijk naar het leven van Gods heiligen in de Bijbel en ook in de tijden daarna, ook daar was sprake van struikelen en vallen. Doch één ding onderscheidt de heiligen van de afvalligen: **de heilige staat weer op en vervolgt zijn weg.** En hij doet dat gaandeweg met meer kracht en meer wijsheid dan voorheen, want hij leert van zijn fouten. Als wij weer opstaan en onze weg vervolgen, dan kan uit onze fouten nog een zegen voortkomen. Als wij blijven liggen en onze zonden vasthouden, dan zullen zij ons te gronde richten. Heiligen zijn geen mensen die een bijzonder hemels karakter op de weg meegekregen hebben, zodat men bijna kan spreken van een ander soort mensen. Zij zijn heel gewone mensen zoals wij allen, die ook wel eens struikelen en vallen, maar zij geven niet op. En dat is het waarop het bij God aankomt, Zijn barmhartigheid is groot genoeg om onze fouten, ons vallen en falen te vergeven wanneer wij bij Hem komen en ons boetvaardig tonen. Doch niets in de hemel en op aarde kan ons helpen tot God te naderen wanneer wij struikelen en vallen en dan blijven liggen en het opgeven.

Als u door uw eigen leven als christen teleurgesteld, geschokt en ontmoedigd bent, moet u daarom niet geloven dat God nu niets meer met u van doen wil hebben. Hij blijft op u attent en wil ook uit uw falen u nog een zegen bereiden wanneer u met heel uw schuldenlast bij Hem komt. Belijdt God uw falen, speur ernstig naar de oorzaken ervan en kom door de vergevende genade van God weer terug op de weg van de Here. **Sta op en ga door.**

Een andere tekst in Micha 7:8 zegt ons: **Verblijd u niet over mij, mijn vijandin: al ben ik gevallen, ik zal weder opstaan; al zit ik in het duister, de Here zal mij tot licht zijn.**

**Daarom omdat Christus vergeeft, omdat Hij genade schenkt, sta op en ga verder !!**

N.B. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in een lichaam geroepen zijt, regere in uw harten, en weest gehoorzaam. Col. 3:15

Uit de Stem

Voor informatie: J.E. de Graav  
Herman Heijermanshof 124  
2273 TM Voorburg

T. 070-3694637 M. 06-51414888  
E. [info@tweezulleneenzijn.com](mailto:info@tweezulleneenzijn.com)