

Niet bitter maar beter.

Ons leven hier op aarde kent vele seizoenen, er zijn tijden van vreugde, van verademing, onbezorgdheid, maar ook van smart. In tijden van smart is het soms moeilijk voor ons met de situatie in te stemmen, wij kunnen er zelfs door verbitterd raken, bitterheid is echter een zeer slechte gezindheid en heeft vele gevolgen. Het is net zuurdesem, een kleine hoeveelheid is genoeg om alles bitter te maken en de vreugde niet meer te beleven, misschien zelfs nooit meer.

Er is echter een medicijn die bitterheid kan doen verdwijnen, God wil nl. onze bitterheid in **beterheid** veranderen. Hoe en wanneer bitterheid ontstaat, is dan gelegen in het feit dat het leven ons niet brengt wat wij ervan verwachten. Wij worden door smart overvallen, maar tot wie naderen wij voor troost? Is het tot God onze Vader, of tot de wereld die ons **niet** kan vertroosten doch slechts verdoven, daar zij de vrede Gods niet kent. Als wij tot God komen voor vertroosting, zal Hij ons troosten door zijn Troost en maakt Hij ons tot een troost voor anderen [2 Cor.1:3,4].

Vaak begint de verbittering door ons eigen handelen, daar wij God **niet** geraadpleegd hebben en onze eigen weg of oplossing voor de noden gezocht en gedaan hebben, maar er is hoop!!! Ik wil u meenemen naar de geschiedenis van Naomi, ons voorbeeld uit het boek Ruth. Naomi was zagezegd een gelovige, maar in een tijd van moeite [hongersnood] raadpleegden haar man en zij de Here **niet** en gingen naar het land van Moab om daar uitredding te zoeken. In dit land kwamen vele moeiten over haar, zij verloor eerst haar man en daarna haar twee zonen, die met Moabitische vrouwen getrouwd waren, een tragische geschiedenis. Echter zij hoorde dat God **weer** naar Zijn volk omzag, daarop **besloot** zij terug te gaan naar Juda.

Hier begint uw verandering: Wij moeten dezelfde hartsgesteldheid als Naomi verkrijgen als het leven ons bitter wordt. Wij horen van een genadig God en daarop moeten wij besluiten om naar Hem toe te gaan, om het bittere in zoet te veranderen. Naomi's klacht is in eerste instantie tegen God, want zij zegt: Noemt mij niet Naomi; noemt mij Mara [bitter], want de Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan [Ruth 1:20].

Zo is onze eerste reactie als wij door verdriet geslagen worden en **niet** naar God gaan voor troost. Als wij echter ons oog gericht houden op de Vader dan weten wij dat Hij alle dingen doet medewerken voor hen die Hem liefhebben en hun geloof op Hem stellen [Rom.8:28].

De volgende stap die Naomi zette was haar vertrouwen weer te richten op de levende God van Israel en haar schoondochter Ruth te raden de weg van God te gaan. Zo bereidde God de weg om Naomi te zegenen en haar klacht te veranderen in een lofzang [Ruth 4:14,15].

Ruth trouwde met Boaz, kreeg een zoon Obed waarin God de lijn en belofte van Jezus Christus voortzette, kortom Naomi werd opgenomen in Gods plan. Zo kan het voor u ook worden: God wil het bittere in uw leven veranderen in het betere. Zijn ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat [1Kron.16:9].

Ook nu is dit zo en heeft Hij er geen behagen in dat enig mens verloren gaat, maar dat allen behouden worden en tot erkenning der waarheid komen [1Tim.2:4].

Daarom: Vat moed, sta op, richt uw ogen op Hem, roep Hem aan: Belijdt uw zonde van bitterheid aan Hem en ontvang vergeving, laat Hij u beter maken i.p.v. bitter.

N.B. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in een lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest gehoorzaam. Col. 3:15

Voor informatie: J.E.de Graav
Herman Heijermanshof 124
2273 TM Voorburg

T. 070-3694637 M. 06-51414888
E. info@tweezulleneenzijn.com