

LOSLATEN - GOD LATEN

Plaats/datum

Belofte:

Hierbij verklaar ik dat ik **al** mijn zorgen en problemen aan God geef, dit met het oog op Zijn belofte:

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. [1Petr.5:7, Ps.55:23]

Elke keer als ik toch bezorgd ben of geraak aangaande omstandigheden, laat ik dan slechts bedenken hetgeen geschreven staat in Math.6:25-34: *Ziet naar de vogelen des hemels, zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die, gaat gij ze niet verre te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten of drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft.*

Zal God dan niet [meer als voor de vogelen des hemels] voor ons zorgen en in onze noden voorzien, indien wij ons vertrouwen in Hem stellen? Voorzeker, als wij door wedergeboorte kinderen van Hem geworden zijn en zo deel aan Hem verkregen hebben. Daarom:

1. Zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

[Math.6:34]

2. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus. [Fil.4:6,7]

3. Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken. [Ps.37:5]

N.B. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in een lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest gehoorzaam. Col. 3:15

Voor akkoord:

Enige feiten aangaande het principe van loslaten:

1. Loslaten is **niet** eenvoudig of gemakkelijk, maar **wel** uit te voeren
2. Loslaten heeft totaal **niets** te maken met onverschilligheid of fatalisme, maar berust op het principe van **volkomen** overgave aan God.
3. Als wij loslaten, dan worden wij losgelaten [Luc.6:37] en zijn wij volkomen vrij van bezorgd zijn.
4. Als wij loslaten zijn wij **volmaakt** vrij geworden in Hem die liefde is, blijft God in ons [1Joh.4:16] en weten wij dat Hij in **alles** voor ons zorgt.

Voor informatie: J.E.de Graav
Herman Heijermanshof 124
2273 TM Voorburg

T. 070-3694637 M. 06-51414888
E. info@tweezulleneenzijn.com