

Het doen van Gods wil

Niet mijn wil, o mijn Heer doch de Uwe geschiedt, deze bee zij de toon van mijn hart.

In het doen van Gods wil ligt een wijding zo stil, die mij sterkt in beproeving en smart.

Dit zijn woorden van een lied dat wij zingen tot lof en eer aan God, maar is dit werkelijk ook zo ons verlangen? Kunnen wij ten allen tijde zeggen: Hier ben ik, ik heb lust om Uw wil te doen, mijn God [Ps.40:9]. Hierin ligt echter het besluit van ons hart.

Een ieder van ons heeft een eigen wil gekregen om geheel zelfstandig keuzes te maken.

Net zoals God een Persoonlijkheid is, zo is ieder mens een persoonlijkheid met een eigen karakter en een eigen wil, en maakt van hieruit zijn keuze. Is het daarom dan verkeerd om onze wil te doen? Nee, zolang deze wil maar overeenstemt met Gods eigen onbaatzuchtige wil, is het goed. Vanuit onze oude natuur kunnen wij echter niet onbaatzuchtig zijn en denken wij egocentrisch, Gods hart echter handelt onbaatzuchtig in het [uit]delen van Liefde.

Het doen van Gods wil is niet makkelijk, doch wel uitvoerbaar voor ons, want hierin ligt het besluit van ons hart. Het doen van Zijn wil kost ons letterlijk alles, het heeft ook Jezus alles gekost, want Hij verliet de heerlijkheid bij de Vader en werd arm, opdat wij rijk zouden worden. Het doen van Gods wil heeft daarom een doel: Opdat wij één zullen worden met God, net zoals de Vader en Zoon één zijn. Als wij dit weten wordt het volkomen ons verlangen om Zijn wil te doen.

Om Gods wil te doen moeten wij iets besluiten n.l.: Hem volkomen te gehoorzamen.

Ook dit is een besluit van ons hart, wij besluiten om wat het ons ook kost volkomen te gehoorzamen.

Dit gaat echter niet vanzelf, dus moeten wij dit leren.[Hebr.5:8]

Als wij leren het kwade te verwerpen en het goede te verkiezen [Jes.7:15] zullen wij toenemen in genade bij God en leren om Zijn wil te doen. Dan leren wij te zeggen: Hier ben ik, zend mij[Jes.6:8], dan worden wij gezonden om Zijn wil te doen en die te verkondigen.

Dan verkondigen wij de raad des Heren zoals vermeld in Jes.61:1,2 om vruchten voort te brengen aan onze bekering waardig.

Zo zien wij dat de wil van God **altijd** een doel heeft en vrucht voortbrengt, vrucht die heerlijk is voor de ontvanger, een vrucht die verzadigt.

Een ander kenmerk van de wil van God is dat het vrede geeft aan degene die in Zijn wil wandelt, het geeft hem/haar een ongestoorde rust.[Jes.32:18]

In Zijn wil te zijn is de beste plaats waar wij kunnen verkeren, daar zijn wij veilig, niets kan ons schaden of raken. Ja niets, werkelijk niets kan ons dan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus.[Rom.8:38]

Laat ons besluit daarom ten allen tijde zijn: **Niet mijn wil Here, doch de Uwe geschiedt.**

N.B. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in een lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. Col. 3:15

Voor informatie : J.E. de Graav
Herman Heijermanshof 124
2273 TM Voorburg

T. 070-3694637 M. 06-51414888
E. info@tweezulleneenzijn.com