

Genade alleen, het antwoord van God.

De Schriften vertellen ons dat God de mens, hemel en aarde en alles daarop geschapen heeft, en er was harmonie. Door de ongehoorzaamheid van de mens tegenover God werd de harmonie verstoord, iets wat God ontzettend pijn doet want Zijn gehele wezen is Liefde.

Echter liefde is pas ware liefde als het zichzelf weggeeft, daarom besloot God Zichzelf weg te geven in de gedaante van Jezus Christus om zo de harmonie te herstellen met de mens.

Van nature is de mens trots, heeft anderen niet nodig en meent alles zelf te doen. De praktijk echter leert ons het tegendeel, dat wij anderen wel degelijk nodig hebben en zeker God.

Onze trots verhindert ons vaak ten volle het leven te genieten zoals het bedoeld is, en pas als wij aan het eind van onze eigen vruchteloze inspanningen zijn gekomen zijn wij bereid raad van anderen aan te nemen en eventueel op te volgen. Wij zijn als het ware goede doe-het-zelvers, willen alles zelf doen, verdienen en bovenal onafhankelijk zijn.

Het leven van alle dag leert ons dat er in ieder mensenleven momenten voorkomen waarbij wij met onze rug tegen een muur staan en menselijkerwijs niet meer verder kunnen. Pas wanneer wij alleen staan zijn wij bereid te aanvaarden dat wij hulp van God nodig hebben en te accepteren dat zijn aanbod van genade het antwoord voor ons is. Zijn genade aan ons is ten volle geopenbaard door het offer van Jezus Christus aan het kruis.

Alleen hier gaan wij inzien wat genade werkelijk betekent nl.: **onverdiende goedheid**.

Dit brengt ons bij de essentie van deze brochure, opdat wij inzien dat de Liefde van God zo oneindig groot voor ons is, dat Hij ons liefhad terwijl wij zelfzuchtig onze eigen weg gingen.

Van onze kant sloegen wij Zijn liefde af, haatten Hem zelf, Zijn Liefde echter bleef naar ons uitgaan vandaar dat Hij een weg bedacht ter verzoening. Deze weg heeft Hij ons 2000 jaar geleden geopenbaard in de gestalte van Jezus Christus.

In Jezus Christus heeft God de wereld met Zichzelf verzoend en zo de harmonie hersteld.

Nu vraagt God u die Hem nog niet kent: Neem Mijn aanbod tot verzoening aan.

Verder vraag ik u in naam van Jezus Christus: laat u met God verzoenen. [2 Kor. 5:20]

God kent uw moeiten en lasten, breng ze bij Hem en u zult rust en vrede ervaren.

Jezus zegt: komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. [Math.11:28]

Dit is Gods ultieme liefdesaanbod aan u, neem Zijn Genade aan. Overdenk deze woorden, ga op uw knieën en vraag God in uw hart te komen.

Vraag Hem berouwvol: O, God wees mij zondaar genadig, en Hij zal u genadig zijn.

N.B. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in een lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. Col. 3:15

Voor informatie: J.E. de Graav.
Herman Heijermanshof 124
2273 TM Voorburg.

T. 070-3694637 M. 06-51414888
E. info@tweezulleneenzijn.com