

Dankt onder alles

Dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Dit zijn woorden geïnspireerd door de Heilige Geest gesproken bij monde van Paulus aan de gemeente te Tessalonica die ook voor ons heden ten dage gelden, want de Schriften zijn opgeschreven voor ons ter onderwijzing en bemoediging.

Danken onder alle omstandigheden is dat wel mogelijk? Allicht zal men zeggen, voor goede dingen danken kan wel, maar moet ik ook danken voor de dingen die totaal fout [lijken te] gaan in mijn leven.

“Moeten” is een groot woord, wellicht is het beter te zeggen “Willen” m.a.w. : wil ik danken?

Willen wil zeggen dat ik ermee instem, want wij zijn zelf verantwoordelijk voor onze eigen wil.

Daarom zullen wij de Schriften laten spreken om ons voorbeelden te geven van mensen die buiten hun schuld om door moeilijke omstandigheden gingen, God daarvoor dankten en zo ervoeren dat Hij al deze dingen liet medewerken ten goede ten einde Zijn plan met hen uit te voeren.

Een van de mooiste voorbeelden hiertoe vinden wij in het Oude Testament bij de geschiedenis van Jozef.

God zou Jozef later machtig gebruiken en hem op de troon plaatsen, maar voor de kroon kwam eerst het kruis in de vorm van de kerker. De eerste nare ervaring die Jozef overkwam, kwam door de hand van zijn broers die jaloers op hem waren en hem in een droge waterput wierpen. Midianieten die voorbijkwamen verkochten hem aan Ismaelieten die hem te koop aanboden als slaaf in Egypte.

In Egypte wordt hij de slaaf van Potifar, gaat hij niet bij de pakken neerzitten, dankt God hoewel hij niet alles snapt en bemerkt de zegen van God daar over zijn leven. Potifar merkt dat Jozef gezegend wordt en stelt hem over al wat hij heeft en zo wordt het huis van Potifar gezegend om Jozefs wil.

De tweede nare ervaring die hij heeft komt door Potifars vrouw die gecharmeerd is van Jozefs verschijning en hem begeert, ook hier houdt Jozef Gods verordeningen aan en zegt haar dat Potifar alles in zijn hand gegeven heeft behalve haar, daar zij zijn vrouw is, daarboven zou hij vooral zondigen tegen God door aan haar voorstel toe te geven. En zo komt Jozef zelfs in de gevangenis doordat hij Gods verordeningen aanhoudt, is dat nu zijn dank voor alle goed wat hij doet? Maar ook hier weet Jozef dat hoewel hij onschuldig is God dit toelaat in zijn leven, Hij alles onder controle heeft en dankt hij God. Wij moeten niet uit het oog verliezen dat ook Jozef zwakheden had die op het vleeselijke vlak lagen, die God uit zijn leven deed door zijn vernedering toe te laten, hem zo te testen teneinde hem te verhogen en Zijn doel met hem te bereiken. Jozef leerde hiermee het principe van de gehoorzaamheid door het lijden heen [Hebr. 5:8].

De derde teleurstelling breekt aan als hij de dromen van de schenker uitlegt en hem vraagt een goed woordje voor hem te doen bij Farao want: ook hier heb ik niets gedaan, waarom zij mij in dit kerkerhol hadden kunnen zetten is zijn verklaring. De schenker vergat hem twee volle jaren, maar ook deze waren in het plan van God begrepen, Jozef ging wederom niet bij de pakken neerzitten, bleef God dienen in de gevangenis en dankte Hem. Toen Gods loutering tot Zijn doel gekomen was, bevrijdde Hij hem uit de gevangenis en plaatste hem op de troon [Ps. 105:17-22].

Zo zien wij dat dankzegging onder alle omstandigheden [juist de moeilijke] de deur voor ons opent uit de gevangenis van onze omstandigheden. Er is in het Nederlands een boek dat heet “Van kramp naar kracht”, in de USA waar het geschreven is bestaat het uit drie delen, een deel heet “Power in Praise”, dat gaat over de positieve kracht van dankzegging. Laten wij daarom leren om te danken onder alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van ons.

Als laatste voorbeeld geef ik u het voorbeeld van Jezus Christus toen Hij na in overeenstemming met Gods wil, voor ons Zijn leven had neergelegd, aan het kruis genageld en gedood, weer opgewekt werd door de Vader en met Hem op Zijn troon geplaatst. Geen van de beheersers van deze eeuw[aion] heeft geweten wat God met de dood van Jezus voor de mensheid bewerkt heeft nl. onze verlossing. Laten wij daarom gewillig de Vader onder alles danken opdat Hij het gebruikt ten goede voor degenen die geloven [Hebr. 8:28].

N.B. En de vrede van Christus, tot welke gij immers in een lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar. Col. 3:15

Voor informatie:

J.E. de Graav

Herman Heijermanshof 124
2273 TM Voorburg

T. 070-3694637

M. 06-51414888

E. info@tweezulleneenzijn.com

